

Riny Kooi pleit voor behoud van groen in Roomburgerpark

“Hebben één aarde en daar moeten we het mee doen!”



Riny Kooi bij de speeltuin in het Roomburgerpark: “Laten we al dit moois ons niet ontnemen” (Foto: pr).

LEIDEN - Het debat gaat over het Roomburgerpark. Rinny Kooi draagt aan dit debat bij vanuit het perspectief van biodiversiteit.

door Eddo Velders

Kooi: "Leiden is een stad met veel parken. Ik mag curator zijn van het Singelpark. Ik geef de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over inrichting en beheer. Ik ben blij met deze rol en de waardering van de gemeente. En ik blijf hun luis in de pels. Niet om dwars te liggen, wel om de toekomst van onze stad. Leiden heeft haar parken nodig. Voor de productie van zuurstof, voor de recreatie van haar burger, voor de aflaat van de corona-stress. Voor schuilplekken voor bijen, vogels, vlinders en salamanders. Voor het bergen van water na een enorme plensbui. Het is dan ook zonde als we daar zo onzorgvuldig mee omgaan. Ik gun de hockeyers uiteraard hun gezelligheid en onderschrijf het nut van samen sporten en bewegen, maar de belangenafweging vraagt een breder perspectief."

Uit balans

Kooi vervolgt: "De mens en zijn natuurlijke leefomgeving zijn uit balans. De mens neemt een te grote plek in en zijn aanwezigheid gaat ten koste van planten en dieren. Zijn gebruik van fossiele brandstoffen, de teelt van zijn voedsel vragen meer aarde dan we hebben. We hebben maar één aarde en daar mogen en moeten we het mee doen. Deze discussie is niet te slechten aan de hand van de grote geloofsverhalen. De Tora, Bijbel en Koran zijn geschreven in een tijd dat we nog niet met 7 miljard mensen de aarde bewoonden. Dit verhaal rust op een eerlijk en duurzaam bestaan van de mens en de andere onderdelen van de schepping. Een balans die telkens om zorgvuldige afwegingen gaat."

Zuurstof

Kooi: "De bijna 70 bomen die volgens de herinrichtingsplannen sneuvelen nemen CO2 op en schenken de mensen zuurstof. De kunstlichtinstallatie verstoort het dag-en-nachtritme van bewo-

ners dicht om het park heen. En ook de dieren raken uit hun ritme. Kunstgras laat de ballen op het hockeyveld razendsnel van de 23-meterlijn de cirkel invliegen. Ze bieden geen scharrelplek voor de regenworm, geen gelegenheid voor het bloeien van de madelief of de geluksuiting van het klavertjevier."

Kiezen voor groen

"De regen maakt van het park een drassige plek. Rond de waterpartij speurt de reiger naar een visje en zoeken de zwanen een plek waar ze straks hun nest kunnen bouwen. Op de populieren leven 6 soorten korstmossen die de fijnstof uit de lucht opeten en omzet-

ten in voedsel voor de boom. De kinderen spelen tijdens de lockdown met papa, mama, oppas, oma of opa op de wipkip. Ze krijgen een vieze broek van de zwarte blubber. Een heerlijke plek om al dat thuis zitten van je af te schudden. Laten we al dit moois ons niet ontnemen. En voor de hockeyers is in het nabijgelegen Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp nog ruimschoots plek. De studenten hebben een prachtige sportfaciliteit op het Bio Science Park. Laten we daarom kiezen voor de Leidse parken. Onze stad heeft ze nodig, we kunnen niet zonder. Datgene wat we samen hebben opgebouwd tijdens alle jaren van groendoen mogen we toch zeker niet verloren laten gaan?!". ●