

# Leidse sport moet over eigen schaduw heen stappen

Zo. En nu is het klaar met het gezeur. Het geklaag over het 'net niet', het weglopen uit overleg als je je niet aan de sport gerelateerde speeltje niet krijgt, en het niet over de eigen schaduw heen kunnen stappen moet in 2019 maar eens over zijn. Leiden krijgt nieuwe, geweldige, sportfaciliteiten en daar mogen de sportverenigingen best ook een beetje dankbaar voor zijn.

Vooropgesteld: het stadsbestuur heeft de laatste de laatste decennia niet uitgeblonken in geweldig accommodatiebeleid en sturing. Neem de nieuwbouwwijk Roomburg. Er waren plannen voor tennisbanen en een hockeyveld in de wijk om extra capaciteit te creëren voor de aan de Kanaalweg gelegen tennis- en hockeyclub. Die kwamen er niet. Nu komt vooral de uitdijende hockeyclub velden tekort. Bij de

aanbouw van de wijk was het slim geweest om naar de toekomst van voetbalclub GHC te kijken. Had die club nabij Roomburg onderdak gekregen, dan had niet alle jeugd naar Zoeterwoude-Rijndijk te hoeven vluchten om bij het nu uitpuilende Meerburg te gaan voetballen, maar had GHC ook nog gewoon bestaan en waarschijnlijk gefloreerd.

Het is evenwel te gemakkelijk om alleen de gemeente verantwoordelijk te houden. De clubs zelf blinken uit in het slechts kijken naar eigenbelang. Toen de hockeyclub een nieuw complex met vijf velden (twee meer dan nu) bij De Vliet werd voorgespiegeld, haakte ze af. Nee, we willen niet de wijk uit. En dus doet Roomburg nu allerlei pogingen om tegen de zin van de buurt het Roomburgerpark opnieuw te willen inrichten.

## Opinie

Rugbyclub DIOK redeneert op vrijwel dezelfde wijze (laat anderen maar plaats maken voor ons), maar dat terzijde.

Het is prima voor te stellen dat iedereen zo goed mogelijk voor zijn eigen belang opkomt, maar je kunt het ook overdrijven. De discussie over een nieuwe sporthal, een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan escaleerde over een heleboel extra eisen die op tafel werden gelegd. Vrijwel nergens was te horen: 'Fijn, we krijgen iets nieuws en iets mooiers'. Nee, het moest allemaal meer, meer, meer.

En echt niet allemaal in het belang van de sporter. ZZ Leiden is 'boos' dat er geen drieduizend stoeltjes in de nieuwe hal komen, maar twee-

duizend. Het gaat dus om duizend passieve sportbeoefenaren, als die al op een wedstrijd van ZZ afkomen, niet om actieve sporters zelf. Trouwens: als er ooit al een Leidse topsporter de Vijf Meihal is uitgelopen, wat ik betwijfel, dan gaat dat in de toekomst niet minder worden.

Dat de nieuwe Leidse ijshal geen 333 meter wordt, maar 'slechts' 250, kon ook op weinig bijval voor de gemeente rekenen. Er werd gerept over historische fouten. Maar welke dan? Zij die op de inmiddels aftandse ijsbaan aan de Vondellaan hun eerste wedstrijdje reden en later wereld- of olympisch kampioen werden, roemden het feit dat ze zo veel bochten moesten rijden in Leiden en daardoor een betere bochten-techniek hadden ontwikkeld. Is dat dan niet meer zo straks? En, analoog daaraan: Pieter van den Hoogen-

band trainde zich suf in wat hij noemde 'klotsbak' De Tongelreep. Resultaat: drie keer olympisch kampioen. Sinds het hypermoderne Pieter van den Hoogenband in Eindhoven is geopend, is niemand nog in zijn buurt gekomen.

En nu? Nu er een prachtig nieuw zwembad gebouwd gaat worden, valt ZVL-1886 over het feit dat ze straks niet meer hun eigen biertjes mogen tappen. Waar fusiepartners LZ 1886 en De Zijl door onderling gesteggel decennia lang het algemeen belang van de Leidse zwemsport niet dienden, lopen ze nu boos weg als er wel een algemeen belang is. Dat is aan niemand te verkopen. Het heeft misschien te lang geduurd, maar wat er komt, is een hele verbetering en zeker niet te weinig.

Gertjan van Geen